



Bijzondere Voertuigen NJ1901



5 – 11 juli 2019

De Elegast Ubbergen



Even voorstellen wie er meegaan op deze vakantie:



vrijdag 5 juli naar de Elegast Ubbergen

Eindelijk is het zo ver. Onze vakantie gaat beginnen. Willy is mooi op tijd bij kantoor Tendens. Hij is de enige die vanaf Arnhem meegaat en vindt het best spannend om met Tendens op vakantie te gaan. Onze begeleiders Jack en Gerrit gaan eerst boodschappen doen bij de supermarkt tegenover Tendens.

Om 12 uur vertrekken we naar McDonalds Veenendaal waar we Ronald ophalen. De anderen gaan rechtstreeks naar de Elegast in Ubbergen.

Door de files tussen Arnhem en Nijmegen zijn we aan de late kant met de bus. Paul en Karin wachten ons al op. De anderen zijn er intussen ook al. Wat is dit een mooi gebouw om vakantie te houden. Het is een voormalig meisjesinternaat met een kerk en andere bijgebouwen.



Eerst gaan we aan de koffie, daarna kennismaken en gebouw verkennen, Dan kamers verdelen en inrichten. Een aantal krijgen een klein kamertje op een grote zaal. Anderen hebben helemaal een eigen kamer. We hebben zo veel ruimte in het gebouw, dat we bijna kunnen verdwalen.

En wat een grote keuken hebben we hier.

Samen met Ronald, Gerrit en Willy hebben we heerlijke tomatensoep gemaakt en broodjes met knakworst.



Het is heerlijk weer, dus lekker buiten gegeten op ons eigen terras bij het oude gebouw. We zijn goede eters en het smaakt prima, de soep en broodjes gaan helemaal op. Ook is er nog plek voor een toetje.

's Avonds verzorgt Tjeerd de muziek. Tussen 10 en 11 uur gaan we lekker naar bed.



zaterdag 6 juli Classic Park Boxtel

We mogen uitslapen en wie het wil gaat zich douchen. Het zijn fijne bedden. Zo te horen hebben we allemaal lekker geslapen. Dan om 9:30 een heerlijk ontbijt en lunchpakketje maken. We leren elkaar en de Elegast al beter kennen. Ruud draagt graag gedichten voor van bekende dichters, maar zelf maakt hij ook gedichten.

Rond 10:45 gaan we op weg naar Classic Park in Boxtel. Hier staan de mooiste antieke auto's, Porsche, Ferrari, enz.. De meeste zijn te koop en zijn best duur, met prijzen tot wel € 250.000,-. We nemen ook een drankje met koek op het terras.



Op de terugweg doen we boodschappen bij Plus in Beek. Morgen is het feest, dan is Willie jarig. Dus kopen we een taart, slingers en ballonnen. Ook hebben we ansichtkaarten gekocht.

Tjeerd wordt door zijn moeder en zus om 5 uur bij Elegast opgehaald voor een ander feest.

Vanavond gaan we uit eten bij restaurant de "Thornsche Molen". Het is er best druk, maar er is een grote tafel voor ons gereserveerd. We nemen schnitzel, kalfsvlees of vis met frietjes en salade. Het was heerlijk en gezellig.

Terug in de Elegast maken we het gezellig in de huiskamer, met muziek, een drankje en chips. En dan is het al weer tijd om naar bed te gaan.



zondag 7 juli Oldtimer Treffen in Millingen

Feest vandaag, Willie is jarig (68 geworden, maar hij voelt zich veel jonger en zegt dat hij 55 is). Hij was als één van de eersten uit bed.

De slingers waren al opgehangen. Jan vandaag vervangt begeleider Gerrit. Jan is er al om 7:30. Vandaag gaan we naar het Oldtimer Treffen in Millingen. Het is goed weer. We komen langs de Molen waar we gisteravond gegeten hebben.



In Millingen aangekomen de bus geparkeerd. Er is van alles te doen. Kraampjes met miniaturen te koop.

Andere spulletjes voor oldtimers. We bezoeken ook het Matchbox museum. Allen nog naar het toilet. De Mecano tentoonstelling is prachtig. Kermis toestellen, hijskranen, bulldozers. Fischer techniek was er ook en technisch Lego. Heel mooi allemaal.

We zijn net weer buiten als de Oldtimer tractoren komen aangereden.

Hanomag, Fendt, Ford, John Deere, McCormic en nog veel meer. Alle kleuren.

Dan naar de grote vrachtwagens. Volco, Scania, Mack. Ronald is dol op vrachtwagens.

Ook brommers Zundapp, Kreidler Floret. En motoren o.a. BMW. Ook leuke dingen gekocht: Ronald een tas met een Fendt tractor, Gerrit een tas met een Scania vrachtwagen. En mooie boekjes en een mini auto.

Een lekker ijsje gegeten en ook nog koffie, thee, fris en een biertje gedronken op een terras.

Het klapstuk was de intocht van de Oldtimer auto's. MG, Triumph, Opel, Ford Mustang, Rolls Royce, Simca en nog veel meer. In alle kleuren.



Vermoeid en voldaan weer met de bus terug naar ons Kasteel.

's Avonds heeft Jan de BBQ aangemaakt en mooie stukken vlees gebraden. Worstjes, hamburger, saucijsjes, speklapjes, salades en sauzen. Heel Lekker. We hebben binnen gegeten behalve Ruud. Die zat lekker buiten op het terras. Toch een beetje fris.

Willie krijgt een Barby pop voor zijn verjaardag, hij is er heel blij mee.

Tussendoor WK voetbal dames gekeken, met oranje kleding, hoedjes.

Begeleider Gerrit komt 's avonds terug. Jan gaat om 20:30 weer weg.

Willy kan goed sjoelen. Gerrit zingt met andere Gerrit nog een paar Hollandse liedjes.

Weer een prachtige dag.



maandag 8 juli Stoommachine in Oisterwijk

Vanmorgen staan we iets vroeger op want we gaan naar de Stoommachine in Oisterwijk waar we om 11 uur een rondleiding hebben met gids Boy.

Het is een heel grote stoommachine van 100 jaar oud, die vroeger de elektriciteit opwekte voor de grote leerfabriek. De gids kan er mooie verhalen over vertellen en heeft ons van alles laten zien. Hij vertelde ook dat er in het jaar 2000 een grote diefstal is geweest, waarbij de dieven allerlei dure spullen van de stoommachine meenamen via een ondergrondse tunnel.





We zijn ook langs de keuken van de beroemde TV kok Robert geweest, hij was er zelf helaas niet. Maar we hebben er heerlijke appelflappen gehaald, dat is echt smullen.



Nu moeten we terug naar de Elegast want vandaag komt kok Ploon om voor ons te koken. Wat een luxe. Als we om 2 uur terug zijn is Ploon er al. Ze gaat eerst met Jack boodschappen doen. Ze heeft heerlijk voor ons gekookt, groente-tomatensoep, macaroni met heerlijke salade en komkommer en toetje met vruchten toe. Wie wil, mag meehelpen in de keuken. En dat lukt heel aardig. Gerrit mag de tomaten snijden.



We hebben echt lekker en veel gegeten. Om 7 uur gaat Ploon met de bus naar huis. Gezellig rond de tv nemen we een drankje met wat lekkers. Dan is het al weer tijd voor douchen en overleggen wat we morgen doen.

dinsdag 9 juli Fietsen in Oisterwijk

Vandaag is Ruud jarig. Hij is al vroeg uit bed. We hebben alle tijd, dus sommigen slapen lekker uit. Na het ontbijt gaan we meer van ons mooie gebouw bekijken zoals de kerk en de hal. De prachtige kerk wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte. Toch uniek dat dit ons vakantieverblijf is. Dan is het tijd voor koffie.



Om 11 uur gaan we naar "Piet Plezier" in Oisterwijk. Daar nemen we eerst onze lunch buiten op een bankje.

We huren 2 grote fietsen en maken een mooie tocht door de omgeving van 7,8 km. Het is best wel zwaar trappen af en toe, maar we kunnen met z'n vieren trappen, dus dat gaat prima.



BOS-EN VENNETOCHT (7,8 km, 1 UUR)

1. Vanaf startplaats bij "Piet Plezier Oisterwijk" rechts fietspad op (O)rschotsbaan) 0,0 km.
2. Op viersprong rechts (Fransbaan) (Route 85) 0,5 km.
3. Eerste weg rechts (Zandstraat) 1,0 km.
4. Na bruggetje over rivier (Bosje) voor huis no: 5 rechts, fietspad blijven rijden. 2,0 km.
5. Na ca. 1 km ziet u links "Boshuis Venkraai" hier rechtdoor blijven rijden. 3,0 km.
6. Op viersprong rechtdoor. (Bosweg) 3,5 km.
7. Na ca. 1 km bij restaurant "Klein Speel" links (Van Tienhovenlaan) 4,0 km.
Daarna bocht naar links.
8. Verharde weg volgen, u ziet rechts van u het parkeerterrein van Natuurmonumenten. (NATUURPOORT) Hierna gaat u rechtsaf (Ieserancierze).
U passeert het bezoekerscentrum en "Groot Speel" (Let op paaltjes op de weg) 4,7 km.
9. Rechtdoor blijven rijden (rechts passeert u een modern huis (BROUWHUIS).
Rechtdoor rijden en op de kruising met fietspad linksaf. 5,0 km.
10. Einde fietspad rechts, u bent weer bij "Boshuis Venkraai", hier links fietspad
inrijden. 5,5 km.
11. Aan het einde van dit fietspad gaat u rechtsaf. (O)rschotsbaan) 6,6 km.
12. Fietspad vervolgens tot u weer bij "Piet Plezier Oisterwijk" bent. 7,8 km.

AFMELDEN BIJ KASSA

Hartelijk dank voor uw bezoek en graag tot een volgende keer!

www.oisterwijkadventures.nl/piet-plezier-oisterwijk

Het weer is intussen prachtig. Dus we nemen een drankje op het terras met uitzicht op de tuin met hindernisbanen. Ruud heeft speciaal voor ons een gedicht geschreven.

Op de terugweg reserveren we voor vanavond bij restaurant 't Spijker in Berg en Dal.





In ons huis moeten we Ruud natuurlijk nog in het zonnetje zetten voor zijn verjaardag. We hebben gezongen, Ruud krijgt een cadeautje en er is koffie / thee met gebak. Ruud geniet er van. Nog even naar de supermarkt en dan naar restaurant 't Spijker in Beek Ubbergen. We zitten buiten op het mooie terras. Ze hebben speciaal voor ons een menukaart met 3 menu's gemaakt. Biefstuk, schnitzel of kipsaté met frietjes en salade. Het was echt heerlijk. Gerrit probeert steeds de zon te pakken om hem bij zich te houden maar het lukt niet echt. Thuis nog even bijpraten, tv kijken en een drankje en dan al weer naar bed.



woensdag 10 juli Brandweer Nijmegen

Sommigen hebben lekker lang uitgeslapen vanmorgen. Het is tenslotte vakantie. Daarna douchen en rustig ontbijten.

Wat gaan we doen vandaag. De meesten vinden een brandweerwagen heel mooi en spannend. Misschien kunnen we er wel één bekijken. Dus bellen we de Brandweer in Nijmegen en vragen we of wij een brandweerkazerne mogen bezoeken. En jawel hoor, we zijn welkom om 11:30 bij de brandweerkazerne midden in Nijmegen. Bart en Ellen wachten ons al op. Eerst krijgen we koffie en ze vertellen van alles en beantwoorden vragen over het werk van de brandweer. Daarna mogen we de kazerne bekijken. Buiten staat een hoogwerker klaar die 30 meter omhoog kan. Degene die het durft mag mee in het bakje naar boven. Dat is toch geweldig.

Verder maken we een klein ritje met een brandweerwagen, met de sirene aan, mogen we in een kleine brandweerwagen en krijgen we een brandweerhelm op. Ze zijn super gastvrij en vriendelijk voor ons. Bedankt Ellen en Bart van de brandweer Nijmegen.







!!!Super bedankt Brandweer Nijmegen voor deze mooie rondleiding!!!

Dan gaan we naar het centrum van Nijmegen bij het Keizer Karelplein. Ze zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de 4-daagse. Eerst nemen we onze lunch, daarna gaan we winkelen (Gerrit koopt een CD, Willie een pet en riem, Ruud kaarten om te versturen en cd's).

Terug naar de Elegast. Vandaag komt Ploon weer koken voor ons. We krijgen broccoli-roomsoep, nassi met saté saus, koolsalade, tomaat, ei en een lekker toetje. Het smaakt ons weer voortreffelijk. Als dank krijgt Ploon een bosje bloemen van ons.

Ruud maakt een nog gedicht voor ons, samen met Gerrit.



's Avonds nemen we natuurlijk nog een drankje en krijgen we onze vakantieherinnering van Tendens. Dit is helaas al weer onze laatste avond in de Elegast. Wat vliegt de vakantie snel voorbij.





Onze dichters des Vaderlands zijn druk aan het werk



donderdag 11 juli Afscheid en naar huis

Na het ontbijt de tassen pakken (Willie deed dat al om half zes). Helaas moeten we nu afscheid nemen. Tjeerd wordt om 10 uur al opgehaald. De anderen rond 12 uur. Willy en Gerrit gaan met de bus mee met Jack.

Wat hebben we met z'n allen een fantastische vakantie gehad. Iedereen heeft er aan meegewerkt om er wat moois van te maken. De sfeer in de groep was uitstekend, we konden het heel goed met elkaar vinden. Het weer was prima en de accommodatie mooi en heel bijzonder.

We hebben samen leuke dingen gedaan, veel gelachen en elke dag lekker gegeten.

En natuurlijk genoten van elkaars humor, van de bijzondere voertuigen die we gezien hebben en van de uitstapjes die we samen gehad hebben.

We hopen elkaar zeker weer te zien op een volgende Tendens reis of bij het jaarfeest in op 2 november 2019.

